

koortje met dubbel-blokfluitkwartet.

koor: O hoofd, bedekt met wonden,
belaan met smart en hoon.
O hoofd, ten spot ombonden
met ene doornenkroon.
Eertijds gekroond met stralen
van meer dan aardse gloed,
waarlangs nu drupp'len dalen:)
'k breng zeeg'nend U mijn groet!)

allen: Van al de last dier plagen,
met goddelijk geduld,
O Heer, door U gedragen,
heb ik, heb ik de schuld!
Och zie, hoe 'k voor Uw ogen
hier als een zondaar sta.
En schenk vol mededogen
m' een blik van Uw gena!

- - - - -

koor: U zij de dank mijns harten,
U, Jezus, dierb're vriend.
Voor 't dragen van die smarten,
alleen door mij verdiend!
Och blijf, wat troost ik derve,
de hoop op U mij bij,
opdat, wanneer ik sterve,
in U mijn einde zij!

allen: Als 'k eens van d' earde scheid,)
och wijk dan niet van mij!)
Als ik de doodssnik beide,
och sta dan aan mijn zij!
En wordt mijn strijd het bangste,
laat dan in angst en pijn,
uw doorgeworsteld' angste
mij tot vertroosting zijn!