

Haarlem. 24-9-1962.

Lieve Juf Saakje.

Hierdan een brief van mij. u dacht zeker van ze
zal me wel vergeten zijn. Maar niks daar. Nee
we hebben 1 nieuwmeisje op het kamerntje en
verder is alles nog hetzelfde. en op het ka-
merntje naast ons ook. We hebben een nieuw
meisje in de groep van 4 jaar. Ester heet ze.
Juf Afke heeft op haar verlanglijstje staan een
kop en schotel van hout.
een paarse of groene fles.

een boekje van Godfried Bomans.

Een smeedijzeren Armband.

En madjes van pitriet voor aan de wand.

Nou als het kan geven we alles. En we
bakken een appeltaart. Maar juf gaat niet
wekend. Dus we vieren het niet op de dag
zelf. Ik ga nu 3 huunden in de week naar
school. Het is er harstikkelyk. We krijgen koeken
huishoudelijk werk. wassen A.V.O naaien. En kinder-
verzorging en strijken. Ik heb de groeten aan
alle bekende gedaan. En ik moet u de groe-
ten terug doen. Juf ik heb de foto aan willie-
kisting gegeven. Ik stuur 2 foto's op die mag
u hebben. Nou verder is alles nog hetzelfde
in het huis. Ja de groep is wel leuk.