

Drie vriendinnen dat zijn wij
I we zitten in 't klooster
eens was ons leven vrij
nu gaat het volgens rooster

Om zeven uur uit bed
II dat is toch om te gillen
dat is toch veel te vroeg
ik kan ze soms wel vullen

Om acht uur het ontbijt
III dat vinden wij zo lekker
je drinkt dan trouw je melk
het wordt hoe langer hoe gekker

Om een uur eten wij
IV weer lekkere boterhammen
dan voelen we ons sterk
dan zijn we weer als lammen

Om zes uur het diné
V dat dauwe in onze wafel
en wie 't dan niet lust
die dauwt 't onder tafel

VI Om negen uur naar bed
je mag ook nooit's spoken
en verders dat is gek
je mag op bed niet roken

Drie vriendinnen zijn we nog
we zitten nog steeds in 't klooster
VII we houden ons gedijst
en doen alles volgens rooster.

geschreven

door

Wil vd. Stom

Holly, Zaanen

De dag voor de Efteling
op 8 mei 1968